

Sommartal 24 augusti 2024

Bältesspännarparken, Göteborg

Nooshi Dadgostar, partiordförande Vänsterpartiet

Inledning

Tack för dom orden, Daniel. Så fint att återigen få komma hem till Göteborg, till Sveriges framsida. Härligt att se er alla här! Och nu skiner solen, underbart!

Tack till alla som röstade vänster i EU-valet. Vi kommer göra rättvisa för varenda röst som lades i valurnorna.

Daniel. Du leder Göteborg med den äran. Göteborgarna som om och om igen ger Daniel Bernmar och vänsterpartiet förtroendet att styra stan. Politik är inget ensamarbete, det är ett lagarbete. Tusen och åter tusen vänsterpartister jobbar varje dag, för att förbättra vår vardag. Fler hyresrätter här än i Stockholm. Säg till att det nya vänsterstyret tog makten och stoppade planerna på att ombilda 10 000 hyresrätter.

Jenny Broman är kommunalrådet som, till skillnad från högerregeringens stålbad, mött den ekonomiska krisen med att rikta resurser till de som behöver det mest – kvinnojourer, barnfamiljer och våldsutsatta.

Marie Brynolfsson är göteborgspolitikern som ordnat höjda löner för kommunalarbetare och arbetstidsförkortning på förskolor.

Och vi är fler här. Paul Hedman som tog initiativ till beslutet att bojkotta israeliska varor

Sara Carlsson Hägglund som var med och krävde att vinstdrivande skolor skulle redovisa sina kostnader innan de fick ta del av ännu mer skattepengar.

Och Bettan Andersson som leder idrotts- och föreningsnämnden där vi satsat 15 miljoner extra på föreningslivet.

Ni är bara några av alla som fajtas. Vi är stolta och glada att ni står upp för allas vårt Göteborg. Ni ska ha ett stort tack!

Vänner, vilken idrottsommar vi haft. Vilka svenska prestationer vi har fått se. 119 idrottare åkte från Sverige till Paris för att delta i dom Olympiska spelen. 11 medaljer tar den svenska OS-truppen med sig hem. Ni inspirerar tjejer och killar som går till sin första handbollsträning som för första gången knyter judo-bältet, eller testar stavhopp.

All den varmkorv som kokats, ledare som peppat och tagit hand om skrubbsår, föräldrar som skjutsat fram och tillbaka. Bakom våra hjältar finns en stark rörelse byggd av gemenskap, hårt arbete och solidaritet.

Tusentals och åter tusentals ger av sig själva och sin tid. Bygger landet starkare och bättre. Det gör ännu fler till vinnare. Tusen tack för detta.

Vänner föreningslivet, när det är som bäst, kombinerar dom saker jag uppskattar mest: Sammanhållning, laganda och chansen att få vinna! Den starka välfärden och folkrörelserna är det som är Sverige. Det är framgångsreceptet.

Och föreningslivet det är brett. Det är kulturföreningar, syklubbar och schacksällskap. Alla heter inte Glenn i Göteborg. Dom heter också Håkan och Laleh.

”Det var inte kul i början, man fick vatten i näsan, håret blev blött, baddräkten var tajt, och alla andra kunde redan simma fjärlssim.” Säger världsmästare Sara Sjöström ska i en intervju.

Det började i Torvalla Simhall i Haninge kommun dit familjen flyttat. En klasskompis tränade simning och därför hade Sara hängt på.

Hennes mamma Jenny peppade henne att fortsätta. Saras mamma är undersköterska. Familjen hade inget överflöd av pengar. Terminsavgiften var betald så Sarah fortsatte lite till.

”Hon var ingen vidare talang från början, duschade mest och plaskade i vattnet” säger Jenny Sjöström om dottern, som idag innehar 98 medaljer. Redan som 14-åring vann Sara EM-guld i fjärilsim. Året efter satte hon världsrekordet på sim-VM i Rom.

Utan det gemensamma, färre guldmedaljörer, utan bredd blir vi svagare.

Våra värderingar

Idrottsrörelsen rymmer förstås fler än guldmedaljörerna, också mig. Jag minns hur jag välkomnades in i den självklara gemenskapen i fotbollslaget på Hisingen. En liten tanig, blyg tjej vars namn rimmade på sushi. Några år senare klev jag in på Valhallabadet och började träna simning.

Idrotten lärde mig respekt för andra, rättvisa, vikten av lagarbete och sammanhållning. Utan sammanhållning står man chanslös i en stafett eller fotbollsmatch.

Det är de värderingarna jag vuxit upp med och som jag tar med mig in i politiken. Så vill vi vänsterpartister att samhället ska vara. Det är *tillsammans* vi lyfter varandra. Det är *tillsammans* vi kan vinna. Det gör hela samhället bättre. *Det* gör oss rikare.

Regeringen

Tyvärr står inte alla upp för det som gjort Sverige till ett av världens bästa länder. Nej, regeringen och stödpartiet Sverigedemokraterna har haft annat för sig sommaren 2024.

Regeringens nedskärningar har lett till den högsta arbetslösheten på tio år. Och vad gör då killen med grillen, Johan Pehrsson? Han den långa farbrorn. Visste ni att han är Sveriges arbetsmarknadsminister? Vad är hans svar? Att satsa på utbildning och praktik? Nej, nej, hans enda bidrag till arbetsmarknadspolitiken har varit att klaga på att VI vill korta arbetstiden. Självt verkar han tagit en oändlig timeout. Om han nu någonsin varit på banan.

Så vad gör då vår vice statsminister. För falukorven, Ebba Busch, den är dyrare än någonsin. Hon hoppar över både träningen och matchen. Hon klarade inte av att betala ut stödet för höga elpriser, nu höjer hon elnätsavgifterna, och lyckas med konststycket att inte ens dyka upp på EU:s ministermöte om energi, för att försvara svenska elkunder mot EU:s elmarknad. Ursäkta att jag frågar, men vad gör du egentligen på dagarna?

Och så har vi världsmästaren i grenen att skylla ifrån sig, gnällspiken Jimmie står alltid högst upp på pallen i den tävlingen. Så vilka fajter är det han tar. Är det mot bankernas girighet och matjättarnas övervinster? Är det för att stoppa den största nedskärningen i sjukvården i modern tid han tar sig ton? Nej, skyhöga matpriser och enorma bankvinster verkar inte reta honom det minsta. Sämre a-kassa och sämre sjukförsäkring, det verkar han mer än gärna låna sina mandat till. Men att dragqueens läser böcker för barn, då går topplocket. Han är med och styr landet. Ändå är allt ALLTID någon annans fel. Invandrarnas, kvinnornas, Prideparadens.

Gnäll bygger inga samhällen.

Sist men inte minst så har vi ju självaste statsministern Ulf Kristersson. Mingelkungen. Laget ligger under med 3-0 men lagkaptenen Ulf sitter i VIP-rummet och sörplar paraplydrink.

Vänner det här duger inte. Nej, det är inte så här vårt Sverige förtjänar att ledas. Någon måste göra jobbet.

Allt börjar i förskolan

Det finns så mycket som hade behövt göras. Som vi hade kunnat ta tag i med ett annat ledarskap. Med en annan politisk riktning. Listan är lång.

”Den där kramen man aldrig hann ge, blöjan som man inte hann byta på timmar och samtalet med barnet som aldrig blev ”färdigt” innan man var tvungen att stressa vidare”

Så säger en barnskötare i en rapport av Kommunal.

Allt börjar i förskolan. Dom små, som vi klär upp och går tillsammans med till föris. Här formas våra barns framtid. Förskolelärare och barnskötare bygger vårt framtida samhälle.

Det finns ingenting mer framgångsrikt än att ge varje barn den studsigaste studs mattan att stå på för att kunna hoppa högt livet.

Det kallas jämlikhet. Det är det finaste vi kan ge våra barn – dom får möjligheterna och självförtroendet att bli den bästa versionen av sig själva.

Därför börjar vi vänsterpartister den här hösten med att lyfta förskolan. Idag går vi fram med förslag för mindre barngrupper, mer personal, ett utbildningslyft för barnskötare.

Bryr vi oss om våra barn måste vi bry oss om förskolan!

Gaza

Vänner, det är ynkligt och oförlåtligt. Dagens ledare i den svenska regeringen väljer att blunda för dom grövsta brotten mot mänskligheten. Tusentals barn har dött i Palestina, det är ogreppbart. Dödandet måste få ett slut.

Vi ser er. Ni fick inte leva längre. Det var inte så det var tänkt när era föräldrar välkomnade er till världen. Vi ser er. Vi kommer inte svika er.

När ett barn i Gaza inte längre får leva – är det vår frihet som krossas. Vi ser er. Vi säger det tillsammans – Vi ser er!

Palestinier har rättigheter. Och den svenska regeringen gör ingenting. Och vår utrikesminister som anser det vara proportionerligt – sitter i en regering som inte vill oss väl. Som struntar i oss alla. Dom måste bytas ut innan det är för sent. Dom borde skämmas!

Stoppa det militära samarbetet med Israel. Sätt in ekonomiska sanktioner nu. Avbryt EU:s handelsavtal med Israel!

Prova något nytt

Vi är många som känner oss klara med högerexperimentet där samhällsansvaret bantas, krymps, där resurserna blir mindre och där kaosprivatiseringarna breder ut sig. Det har varit samma visa länge oavsett regering. Nu måste vi till slut kunna vara överens om att det har gjort Sverige till ett sämre land att leva i. Samma sak har prövats i decennier men det blir inte bättre, det blir sämre. Det är nu hög tid att prova någonting nytt.

Ett av de mest bokstavligena exemplen är tågen som inte går, eller de kommer inte fram i tid, eller de tas bort, som nattågen norrut från Göteborg. Nu ska dom läggas ner. Dom anses inte vara lönsamma.

Det är en sjuk syn på vår frihet att kunna röra oss i landet.

Och när riksdagens mest privatiseringspositiva parti Centerns Muharrem Demirok i veckan fick smaka på sin egen medicin och själv hamnade i tågkaoset fick han nog. ”Så här kan vi inte ha det 2024” konstaterade han och sa det alla redan visste.

Den gamle moderatledaren Ulf Adelsohn ställde tydliga krav på regeringen i somras. Han sa ”den avreglerade järnvägen har skapat ett sönderstyckat kaos. Låt dom som kan järnvägen ansvara för järnvägen.”

Han föreslår återförstatligande.

Jag kunde inte hålla med mer.

Politiker ska leverera. Vill man inte kavla upp ärmarna och göra jobbet då ska man inte ha jobbet heller. Vänner det är halvtid nu. Dom kan börja packa sina väskor och städa sina kontor. Efter valet ska en ny vänsterregering kliva in och ta Sverige i en ny riktning.

Vi som ser att Sverige kan ha världens bästa vård och skola och omsorg. En välfärd som arbetar för patienternas, elevernas, de äldres, personalens bästa. Inte för kommersiella bolag i skatteparadis. Vi ska visa att det går att ta kontroll över välfärden.

Samla oss som vill se arbetstidsförkortning blir verklighet. Man ska inte behöva jobba ihjäl sig. Andra länder har gått före, Sverige måste ta steget att förkorta arbetstiden. Vi behöver mer tid med våra barn, tid att leva. 40-timmarsveckan är utdaterad, förlegad, gammal. Ju mer vi har kortat arbetstiden, desto mer har produktiviteten ökat. Vårt mål är sex timmars arbetsdag, mina vänner, nu är det dags att sätta igång!

Vänner, vi behöver samlas för den största klimatsatsningen i modern tid. Det kommer byggas, grävas och monteras. Tåg, spårvagnar, bostäder och en mängd nya gröna jobb.

Fler kommer känna friheten i egen försörjning. Vi ska samtidigt skydda vår natur. Vår värdefulla skog. Se till att vi kan ha fisk i havet även i framtiden.

Samla oss som inser att ingenting, kan vara viktigare än att storsatsa på att få bort kriminaliteten för att du ska känna dig trygg i ditt bostadsområde, när du lämnar barnen till skolan, när du hjälper lillen upp för rutschkanan på lekplatsen. Att ta vapnen och narkotikan ur händerna på barnen, att komma åt narkotikahandeln, att sätta ett ordentligt stopp för rekryteringen. Barn ska inte drömma om att bli mördare, utan snickare, basketproffs och astronauter.

I ett vinnarlag trampar vi inte på varandra. Vi står upp för det vi tror på. Vi sitter inte på läktaren. Vi samarbetar trots att vi är olika, vi kompromissar och ser till det viktiga – att jobbet blir gjort.

Avslutning

Vänner, vi tror inte på att slåss om småmulor, tillsammans kan vi göra kakan större. Vi har allt att vinna på att lyfta varandra. Vi ska framåt, tillsammans. Du som tycker att du fått samma gamla politik vad du än röstat på. Jag förstår att du är besviken. Men kom till oss, våga ta chansen och pröva någonting nytt. Du är välkommen. Vi ska ta fighten med dig. Tillsammans ska vi driva Sverige in på en ny, bättre kurs.

Vänner, om vi alla hjälps åt så kommer vi stå här på valdagen om två år och någon vecka och fira en rödgrön majoritet tillsammans.

Det här handlar inte om politiskt tjafs. Det här handlar om dig. Om din familj. Om vilken värld vi tillsammans ska leva i. Om framtiden.

När en familj på andra sidan stan inte kan ställa bra mat på bordet så är det din och min frihet som kvävs. När en liten sprallig 8-åring inte får den hjälp hon behöver i skolan är det din och min trygghet som sätts på undantag. När tusentals palestinska barn dödas under israeliska bombräder – ja då rubbas själva grundvalarna för människovärdet. Allas vårt människovärde.

För vänner, det finns inget vi och dom. Vi, det finns bara ett vi.

Vänner, vi kan förändra. Vi kommer förändra. Och du behövs. Du behövs i kampanjen för ett bättre Sverige. Du behövs för att bygga framtiden.

Och du är inte ensam. Låt ingen få dig att tro det. Vi är många. Du har makten att förändra. Och tillsammans har vi ännu mer makt att förändra. Vi vet vad vi kämpar för. Vi kämpar inte emot. Vi kämpar för.

Vilka som sitter på läktaren vet vi. Men vi är många fler som kommer se till att jobbet bli gjort. Vi slutar inte förrän vi är klara.

Tack!