

## Tal vid Vänsterpartiets facklig-politiska konferens, den 4 juni, 2023

Vänner,

Så väldigt roligt att vara här! Det är två år sedan vi sågs sist och det har hänt så otroligt mycket sedan dess. Vänsterpartiets medlemmar har blivit fler och de fackligt aktiva vänsterpartisterna likaså. Det är fantastiskt att se så många fackliga kamrater här i salen och ni är ett bevis på att de höjda ambitionerna i vårt facklig-politiska arbete har burit frukt. Det ni gör på era arbetsplatser, det berikar oss som parti och vi utvecklas tillsammans för att ni finns och ser och verkar på plats. På arbetsplatserna.

Det är ni som är en bärande del i det motstånd som nu byggs mot Jimmie Åkessons och Ulf Kristerssons regering och politiska projekt. Tack för allt ert arbete, slit och er outtröttliga vilja att göra era arbetsplatser och samhället i stort bättre.

Vänner, kamrater,

Vi befinner oss i en djup ekonomisk kris och de som just nu får betala för nedskärningarna i välfärden, för de höga matpriserna, höga drivmedelskostnader, hyreshöjningar och räntekostnaderna är vi, våra barn och barnbarn.

Det är uttänkt såklart. Den kyliga arrogans med vilken regeringen och Jimmie Åkesson nu möter förskolläraernas, undersköterskornas och socialarbetarnas rop på mer resurser i välfärden är väntad. Deras mål har alltid varit att vi ska betala, med våra kroppar, med minskat löneutrymme och att de som ska komma in och tjäna pengar på vårt gemensamma är deras kompisar i skol- och vårdbolagen.

Det svenska folkhemmet byggdes upp i en tid när vårt land var fattigt. Tidigare generationer arbetares slit, innovationsvilja och solidaritet byggde ett av världens mest anständiga samhällssystem. Om än med sina brister var den svenska välfärden ändå en gemensam grund för oss alla att stå på, en slags trygghet genom hela livet. Det är ett samhällssystem som har tjänat oss väl, både för var och en personligen och för oss som land.

Att våra barn föds på kompetenta BB-avdelningar, välkomnas till pedagogisk verksamhet på förskolan och sedan får blomma ut i en jämlik skola är ingen naturlag. Det kan tyckas självklart, men det finns knappt en välfärdsreform som inte högern har röstat nej till och motarbetat.

Sverige har alltså varit här förr. Med en konservativ och nationalistisk höger som inte vill göra något bättre, utan på sin höjd försämra ytterligare för dem som byggde landet och fick det att växa. Då byggdes välfärden ut, fattigbygden blev stadsbygd och arbetarna fick mer makt och inflytande. Det går att göra igen.

Men för att det ska hända måste Tidögänget bort 2026.

Sverigedemokraterna, Moderaterna och de andra små borgerliga partierna må sitta på den ekonomiska makten, och deras vänner i skol- och vårdbolagen mjölkar varje år det gemensamma på våra skattepengar. Men vi vet att det går att välta en tondöv och svag regering. Vi har gjort det förr.

För människor som får nog av att bli åsidosatta, som fått nog av brustna löften och lögner – kan göra nästan vad som helst. För det är vi som sitter på produktionen, på larmcentralen i hemtjänsten, som förbereder barnens lektioner och kör tågen. Vi kan få det här landet att stanna helt. Och det vet dom som styr.

I valet 2026, ska Jimmie Åkesson och Ulf Kristersson bytas ut, men fram till dess kommer vi genom vårt motstånd att kunna sätta en spik i taget i deras kista för att sedan långsamt bära ut den till glädjetoner i september 2026.

För det är ni som vet hur det fungerar i verkligheten, det är du och dina arbetskamrater som har stenkoll på budgetar, hur människor har det, vad de kämpar med och hur de känner inför det. Det är ni som genom nästa lokala förhandling bygger förtroende för att gemensamma lösningar och kollektiv rörelse ger resultat, det är ni som i arm i arm med era vänner och kollegor kommer stå i bredd och säga: Nu kommer ni inte längre. Nu är det stopp.

Nej, vi tänker inte följa era angiverilagar, nej, vi tänker inte springa fortare för att bära era nedskärningar. Nej, vi kommer inte acceptera att hela bördan för den här krisen läggs på oss.

De politiska förslag som läggs utvärderar Vänsterpartiet efter hur bra de är för löntagarna. Är de inte bra politik för löntagarna, då kommer politiker som lägger sådana förslag att möta på kraftfullt motstånd. Och det är ni som kommer göra det jobbet.

Ska klimatomställningen ta fart och bördorna för den bäras rättvist så behövs det killar och tjejer som gör jobbet. Som jobbar i stålverken, bygger ut elnäten, jobbar på den nya förskolan som ska byggas för att ta emot alla som vill jobba i nyindustrialiseringens Norrland.

Ska vårdköer kortas och barnen få en bra start i livet måste arbetsvillkoren i vården och skolan återupprättas.

Ska vi bli ett jämlikt land kommer fler att behöva ansluta sig till facket och vår gemensamma kamp för att minska de ekonomiska klyftorna.

Vänner,

Det ni gör på era arbetsplatser runt om i Sverige berikar oss som parti. När partistyrelsen fattade besluten om att kraftigt höja ambitionerna i vårt facklig-politiska arbete var det med hopp om att vi skulle stå här i dag, med fler fackligt aktiva som också är medlemmar i vårt parti.

För facket är viktigt. För att upprätthålla arbetets värde. För att vara pådrivare och möjliggörare. Det är därför som nyssnazisterna i SD hatar facket. Överallt där SD:s vänner får makt angriper de fackliga rättigheter och löntagarnas ställning. De undergräver demokratiska rättigheter och genomför försämrad arbetsrättslagstiftning. I Ungern kan arbetsgivarna nu avskeda eller stänga av fackligt förtroendevalda utan påföljder.

Även i Sverige utgör extremhögern ett hot mot fackföreningsrörelsen. De ser oss fackliga som en av sina viktigaste motståndare eftersom vi står för den fackliga solidaritetstanken, för sammanhållning och solidaritet mellan arbetare – oavsett hudfärg, hårfärg eller kön.

De vågar inte gå så långt än, men idéerna om att montera ner förtroendemanna-lagen, göra det svårare att vara fackligt aktiv och se till att fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsens organisationer får mindre makt finns i allra högsta grad hos Tidöganget.

Därför måste den här regeringen försvinna 2026.

Jag är oerhört glad att du som är här, är fackligt organiserad och att du är med i Vänsterpartiet. För du utgör ryggraden i det motstånd mot Jimmie Åkessons och Ulf Kristerssons regering som vi nu bygger, större och större, på allt fler arbetsplatser. Det är du som kommer sitta kring fikabordet och ta diskussionen om vad som är alternativet till höga matpriser, vad som är alternativet till en ekonomisk kris där de allra rikaste svenskarna och de vinstmaximerande företagen slipper undan allt ansvar och där rasisterna i SD ställer arbetare mot arbetare.

Du behövs! Du behövs för att bygga motståndet mot klassamhället! För att tillsammans med andra skapa ett bättre liv för Sveriges arbetare!

Nu kör vi!