

Nooshi Dadgostars 1 maj-tal 2022

Det talade ordet gäller.

Vänner, vad fint att äntligen få samlas tillsammans igen på vår dag, pandemin satte stopp för den folkfest 1 maj är, arbetarrörelsens internationella högtidsdag har under dom senaste åren fått firas på distans. Nu är vi tillsammans igen!

Som internationell rörelse har vi på 1 maj alltid i arbetarrörelsen runt om i världen talat om och demonstrerat för fredens möjligheter, mot krigets brutalitet.

Men det är i svåra tider vi samlas. Den 24e februari invaderade Ryssland ett fritt, suveränt Ukraina.

Vi har att göra med en brutal, högernationalistisk diktator med drömmar om ett nytt storryssland. Inget land har rätt att domdera över ett annat. Varje folks rätt att själv bestämma över sitt land och sin framtid är ovillkorlig. Folkrättens principer får aldrig inskränkas.

Det är vår plikt att göra vad vi kan för att hindra denna mänskliga tragedi. Ukraina är värt att försvara. Vänsterpartiet står på det ukrainska folkets sida!

Nu flyr människor undan krigets terror. En mamma med sitt spädbarn i famnen, trötta efter en lång färd genom Europa. Jag såg dom när jag var på Migrationsverkets ansökningscentral i Malmö, några veckor efter invasionen. Att ge dom en fristad talar om för världen vilken sida vi står på, det visar dom att vi värnar deras frihet.

Vi ser nu med vilket mod många bekämpar den ryska invasionen. Ryska desertörer och flyktingar. Reportrar och statstjänstemän. Detta är Putins krig, inte det ryska folkets.

Jag vill också tacka svenska Hamnarbetarförbundet för att dom med stort civillkurage tagit ställning för att inte ta emot ryska fartyg. Sverige och EU måste nu sluta göda Putins stridskassa, ett stopp av import av rysk gas och olja är nödvändigt. De europeiska sanktionerna är inte tillräckliga.

Vi välkomnar ukrainarna och de oppositionella ryssarna till våra led här idag. Med er längtan till en tid då brutala stormaktskrig tillhör historien och vi åter med stolthet kan se på ett fritt och demokratiskt Ukraina. Vi ser gemensamt fram emot den seger som gör att ukrainarna åter vunnit rätten att styra sig själva.

Även ut mot världen ska vi fortsätta tala om människans frigörelse. Om frihet och gemenskap, om rättfärdighet och solidaritet. Vi gjorde det när vi reste oss mot den människofientliga apartheidregimen i Sydafrika. Vi gjorde det när en militär övermakt hällde napalm över vietnamesiska barn. Vi gör det för Ukrainas folk. Vi må vara ett litet land i norra Europa. Men vi ska vara stolta över vår självständiga röst i världen. Vi kommer fortsätta stå upp för ett Sverige som står rakryggat för vad som är rätt. Så som vi idag här fördömer Turkiets flygbombningar över den kurdiska befolkningen. Så ska Sveriges röst fortsatt vara.

Den svenska högern vill nu tysta denna röst. Dom har länge drivit på för ett Natomedlemskap och passar på att i ett krisläge pressa igenom sin agenda. Ett så viktigt beslut som att ge upp vårt militära självbestämmande måste underställas väljarna. Att ge upp rätten att bestämma om vi ska skicka svenska ungdomar till krig där vi kanske hamnar på förtryckarnas sida, ett sådant beslut leder inte till mer trygghet för Sverige.

Nu försöker det politiska etablissemanget överge en lång tradition av alliansfrihet bakom lykta dörrar. Det som hållit Sverige ifrån krig. Som har gett oss handlingsfrihet i en föränderlig värld.

Våra liv. Vårt beslut. Låt svenska folket få folkomrösta om Nato.

Vårt ansikte mot världen bestäms också av vad vi skapar i vårt eget samhälle. Paroller om internationell solidaritet klingar ihåligt om vi inte är beredda att satsa på jämlikhet även inom våra gränser. Vanliga människor har fått stå tillbaka allt för länge i Sverige. Det ska vi ändra på.

Marknadshyror

Då duger det inte att, som Socialdemokraterna nu gjort i decennier, fortsätta göra allt för att vara högern till lags. Vi är inte imponerade av förslag om försämrade anställningstrygghet, och marknadshyror. Det är inte så vi bygger Sverige starkt igen. Det är inte så vi tar tillbaka

kontrollen över det som politiken länge lämnat över åt marknaden. Det är inte så medborgarna i det här landet kan få det bättre.

När vi firade första maj förra året ville regeringen införa marknadshyror.

Trots att det är hyresgästerna som har betalat de senaste årens nedskärningar och avsaknad av bostadspolitik skulle dom återigen få stå för notan. Politikens misslyckande och ansvarslöshet skulle läggas i knät på medborgarna.

Dom talade om för oss att det är så här världen ser ut nu. Det finns ingen annan väg. Vi har inget annat val sa dom än att låta hyresgästerna betala ännu högre hyror. Så styr inte den som vill förändra. Det är inte ansvarsfull politik

Trots att väljarna inte ville ha höjda hyror gick regeringen fram med det. Trots att dom saknade majoritet i sitt regeringsunderlag såväl som i riksdagens kammare.

Så agerar bara den som vänt sig bort från folkviljan.

Därför dom ser inte dig, du som redan använde en stor del av inkomsten till hyran. Dom ser inte ditt vardagsslit. Dom ser inte högen av räkningar på köksbordet, dom struntar i din låga sjukersättning – dom har själva fattat beslut om att den ska vara låg. Det är inte dom som är berörda. Därför tog dom inte oss på allvar. Därför ville dom skrämja oss till tystnad istället för att mötas i ett respektfullt jämlikt samtal.

Människors trygghet är politikens ansvar. Därför stoppade Vänsterpartiet marknadshyror.

Vänner,

under många år har vi haft en illa fungerande sjukförsäkring i Sverige. Människor får inte det dom har rätt till. Tusentals sjuka och personer med funktionsnedsättning har kastats ut ur systemet. Samhället har tappat kontrollen över syftet med socialförsäkringarna, och utförsäkringarna har skett på löpande band. Så har Sverige fungerat allt för länge. För de som drabbats har det här fått katastrofala konsekvenser. Det är en enorm skandal och en stor skam för välfärdslandet Sverige. Folk blir inte friskare utan sjukare av den behandling som systemet utsätter dem för. Att inte bli trodd är höjden av förnedring. Det är så man tillintetgör en

människa. Som undersköterskan Birgitta som slitit i ett helt yrkesliv, blev utförsäkrad, samtidigt som hon var utbränd och väntade på att få operera en ny knäled.

Idag är man frisk, men imorgon kan det vara du eller jag som blir sjuk. Men det går att förändra.

Vänsterpartiet pratar inte bara, vi agerar. Därför såg vi till att genomföra dom största förbättringarna i sjukförsäkringen på ett decennium. Och vi ger oss inte förrän vi har en sjukförsäkring att vara stolta över!

Pensionerna

Att höja pensionerna är en av de viktigaste sakerna vi kan göra. Det är en fråga om respekt. För dom som har byggt landet. För dom som stretat på och slitit. Det samhället vi idag lever och verkar i är skapat av någon. Ett helt liv har vi arbetat. Ett helt liv kommer vi att arbeta. Det minsta vi kan begära är rimliga pensioner.

Sveriges löntagare ska ha pensioner att se fram emot. Och hur kan ett välfärdssamhälle som vårt fortfarande inte kunna garantera det? Hur kan andra länder vara bättre än vårt? Varför ska danska och norska pensionärer ha det bättre än de svenska?

Det svenska pensionssystemet är trasigt. Vi ska laga det.

Redan i år kan 1 miljon pensionärer få en rejäl höjning. En halvmiljon kommer att kunna få 1000 kr skattefritt i månaden i augusti. Det är den största höjningen av pensionerna i modern tid. Varannan kvinna har idag garantipension. 7/10 kvinnliga kommunalare har det. Sen säger högern att Vänsterpartiets garantitillägg endast går till dom som inte jobbat. För inget kunde vara mer fel. Det är barnskötare, busschaufförer och vårdbiträden som alla slitit ett långt arbetsliv men till alldeles för låga löner som idag blir fattigpensionärer. Det är oacceptabelt. Svenska pensionärsers trygghet är vårt ansvar. Därför ställde Vänsterpartiet ställde kravet om höjda pensioner i samband med statsministeromröstningen.

Men redan idag har vi ett nytt besked. Pensionerna ska höjas rejält för alla pensionärer nästa mandatperiod. Vi har ett färdigt förslag på hur det enkelt skulle kunna genomföras. För att

säga det tydligt. Ingen styr på våra mandat efter höstens val utan att Sveriges pensionärer får det bättre.

Ta tillbaka kontrollen

Sverige gick från världens bästa och mest jämlika skola till en sönderkommersialiserad marknadsskola. Nu ska företag tjäna pengar på dom små. Ta ifrån dom det dom behöver för att någon på andra sidan jorden ska ta ut vinster. Är politikerna stolta över vad dom har åstadkommit med den svenska skolan?

Det viktiga måste vara att eleverna lär sig, att vi tryggar dina och mina barns rätt till kunskap. Att vi säkrar alla barns möjlighet att förverkliga sig själva. Oavsett bakgrund.

En förkrossande majoritet av alla lärare har tagit ställning emot den svenska marknadsskolan. Inget annat land i världen har följt efter Sverige. Skolan är inget företag att tjäna pengar på, det ska vara en institution där vi garanterar den bästa tänkbara utbildningen till våra barn.

I vården och omsorgen får dom anställda springa allt snabbare, med nedskärningar och färre kollegor. Lönerna är för låga och villkoren för dåliga. Vi har inte råd med stora vinstutdelningar på våra gemensamt inbetalda skattepengar, varje krona ska gå till dom äldre, den som är i behov av vård och skolans elever.

Som Gustav Möller sägs ha sagt, varje förslösad skattekrona är en stöld från folket

Dom höga elpriserna är ett annat resultat av ett misslyckat marknadsexperiment. Avregleringar och fossil europeisk energi har drivit upp priserna här i Sverige. Så kan vi inte ha det i framtiden. Ska vi klara en rättvis omställning där företag och konsumenter inte drabbas hårt måste vi sluta se på elen som vilken vara som helst.

Det är nog med låtgå principen nu

Vi har länge nu försökt lösa problemen med ålderdomliga borgerliga idéer och metoder. Det fungerar inte.

Under flera decennier har olika regeringskonstellationer haft samma problem.

De vill bli valda men saknar beslutsamheten att göra vad som krävs för att bygga Sverige starkt igen.

Handlingskraft har ersatts av passivitet. Posering och trixande har ersatt verklig förändring. Ingenting är på riktigt. Man lovar och lovar men inget händer. Man ser sig kanske mer som yrkespolitiker, inte förtroendevald. Vald av folket. Människors uppfattningar har kommit alldeles för långt ifrån dom som är satta att företräda. Där bakom tystas svenska folket.

Dom flesta partiets väljare vill ha en stark välfärd, trots det händer alldeles för lite.

Det ska vi ändra på.

Klassresa

Samtidigt är vurmandet för ett samhälle där vi alla ska sträva uppåt, framåt och, dom som lyckas ska belönas mest, en inställning som inte tjänar oss väl. Klassresan blir enda medlet för att få ett gott liv. Vill du ha det bättre måste du ta dig vidare är budskapet. Eftersom politiken under så många år övergett idén om att göra arbetsvilkoren bättre. Då duger det inte att jobba i omsorgen med äldre eller på förskolan med barnen. Så ska det inte vara. Undersköterskor, byggnadsarbetare och lagerarbetare ska ha det bra just där dom är. Visst är det viktigt med möjlighet till omställning i arbetslivet. Som människor vill vi förkovra oss, se världen med andra ögon, utveckla vår yrkesskicklighet.

Men rätten till omställning ska aldrig villkoras med försämrad anställningstrygghet. Därför kommer Vänsterpartiet rösta nej till regeringens försämringar av anställningstryggheten.

Lika viktigt som att vem som gör vad i samhället inte ska bero på var man kommer ifrån och vilken bakgrund man har, är att man måste kunna få ha det bra där man är. Du som arbetar ska ha ett bra liv. En trygg anställning, en bra lön – tillgång till den bästa tänkbara sjukvården och försäkringen. Inte vara rädd för att gå in i väggen av utmattning eller skada sig på jobbet. Det är arbetare som bygger Sverige – det är därför vi kräver respekt för arbetet som utförs. Sverige arbetare ska ha den respekt dom förtjänar. Vi vänsterpartister ger oss inte förrän det är så.

Klimat

Nu ska vi bygga Sverige starkt igen.

Klimatkrisen är mänsklighetens största utmaning. Isarna smälter snabbare, havsnivåerna stiger i en ohållbar takt och vädret blir alltmer extremt.

Sverige ska vara ledare globalt i grön teknik, inte komma på efterkälken. Jag vill att vi fortsätter bygga ut den förnybara energin, energieffektiviserar det vi producerar och klimatsäkrar våra bostäder och transporter

Våra barn ska få det bättre. Dom ska kunna växa upp utan stora utsläpp och med en kropp fri från gifter. Vi ska ta vårt ansvar, vi ska se till att framtiden blir bättre och hållbarare. Omställningen är politikens ansvar och Vänsterpartiet kommer att göra det som krävs.

Vänner,

Människan har en ovanlig drivkraft att förbättra sitt liv, att utveckla metoder för våra livsbetingelser. Vi är överlevare. Vi kan göra något åt det här. Och även om människan har haft teknikerna innan, har tänkt tankarna innan – vi har känt till elbilstekniken sedan 1800-talet – så är det en politisk fråga att omsätta den i större skala – Ett samhällsbygge som då kräver politisk kraftsamling.

Klimatomställningen är inte ett hot mot våra samhällen. Istället kommer nya jobb att skapas i gröna industrier. Omställningen kommer att ledas av yrkesskickliga industriarbetare. Jag såg det när jag, Tony och Patrik var på SSAB i Oxelösund. Där stålet hettade mot ansiktet. Masugnen ska snart bytas ut mot en ljusbågsugn. Det kräver nya kraftledningar och nya arbetssätt som sänker våra koldioxidutsläpp. Jag såg det på Ovako Hofors där jag träffade IF Metalls fackklubb och besökte smedjan. Dom kommer bli först i världen med att värma stål med koldioxidfri vätgas inför valsning.

För att klara klimatomställningen måste vi fatta besluten som gör omställningen möjlig. Ska vi komma bort ifrån den fossila energin måste vi bygga upp det förnybara, genom den största

expansionen av elnät och elproduktion sen 60-talet. Järnmalm, stål och elektriska lastbilar – allt frambringat och producerat förnybart. Det är fantastiska genombrott.

Och fler anställda betyder nya bostäder. Som ger ytterligare jobb. För varje byggnadsarbetare skapas tre nya jobb. El ska dras, och möbler inhandlas. En nyckel i handen på en ung familj. Vägar behöver rustas upp och järnväg byggas ut. Kompetensutveckling erbjudas. Nya sjukhus behöver finnas, nya vårdcentraler och skolor byggas. Kollektivtrafiken byggas ut, samtidigt som priserna sänks. Jobb, jobb, jobb. Visst kommer det att kosta. Men alternativet – att stå med armarna i kors medan utsläppen och arbetslösheten fortsätter skena – det är att dra Sverige ner i ekonomiskt fördärv. Det är att låta andra länder springa ifrån. Att göra omställningen, DET är att ta ansvar för framtiden.

Vänner

Regering

En moderatledd regering med sverigedemokratiskt understöd kommer vara en löntagarfientlig regering. Vänsterpartiet kommer aldrig stödja en högernationalistisk regering som vill splittra och montera ner styrkan i vårt land.

Sverige behöver en ny vänsterregering. Som bryter med det gamla. Som bygger vår gemenskap starkare i landet. För allas välfärd.

Vi lovar inte allt till alla, men vi kommer att genomföra det vi lovar. Vi söker väljarnas mandat för bygga Sverige starkt igen.

Vänstern växer och vi ska rymma fler än tidigare. Andra pratar medan Vänsterpartiet agerar. Du kanske aldrig tidigare har röstat på oss. Du kanske aldrig har tänkt tanken, du ska vara välkommen till Vänsterpartiet, vi kommer stå upp för din röst och kräva inflytande.

Vi är förtroendevalda, valda att bära ett förtroende, att representera dom som valt oss. Det är demokratis grund. Det ömsesidiga förtroendet mellan medborgarna och deras representanter utgör navet i systemet. Det sociala medborgarskapet där du har både skyldigheter men också rättigheter är kittet som ska hålla oss samman. Men nu är det istället skyldigheterna för medborgarna som står i fokus. Medan makthavarna håller sig med rättigheterna.

Låt det stå klart. Vi vänsterpartister har ett annat uppdrag. Vi säljer aldrig ut våra medlemmar, våra väljare. Vår uppgift är att leverera på det uppdraget vi har fått från svenska folket. Endast genom att få saker gjorda förtjänar man förtroendet. Och vi har fått saker gjorda. Som Per Albin Hansson sa, ”gärningen är den bästa agitatorn”.

Vi vill att din röst ska spela roll.

Du ska inte vara utlämnad till en marknad. Ditt arbete är värdefullt.

Ditt liv ska inte avgöras av din bakgrund. Klimatets framtid är vårt ansvar.

Din trygghet är politikens ansvar. Tack!